

## *Muzikale ode aan een schaakopening*

Soms speel je een partij en denk je: “Daar zou ik wel een boek over kunnen schrijven.” De leden van de band The Alan Parsons Project schreven geen boek over een partij, maar wijd- den wel een heel album aan een schaakopening. Het gaat om de volgende openingszetten:

1.e2-e4,c7-c5 2.Pg1-f3,Pb8-c6 3.d2-d4,c5xd4 4.Pf3xd4,Pg8-f6 5.Pb1-c3,d7-d6



Een bekende stelling uit de Siciliaanse opening (klassieke variant), die vele schakers al eens op hun bord gekregen hebben. Op het album “The Sicilian Defence” heeft The Alan Parsons Project over elke aparte zet in deze opening één nummer gemaakt. Een ode aan het schaak- spel en als dat gemaakt is door The Alan Parson's Project, bekend van onder meer het num- mer “Old and wise”, moet dat wel mooi zijn. Helaas valt over dat laatste wel een kanteke- ning te maken.



*The Alan Parsons Project*

In 1981 was de band volgens hun contract met de platenmaatschappij verplicht een album uit te brengen voor 5 maart van dat jaar, maar de band wilde wat langer tijd om met een echt goed produkt te komen. De platenmaatschappij ging daarmee niet accoord en zette The Alan Parsons Project onder druk toch snel een album uit te brengen. Als reactie hierop rammel- den zij snel even The Sicilian Defence in elkaar. Het album werd, tot opluchting van de band zelf, niet uitgebracht, omdat het simpelweg niet goed genoeg was. Alan Parson zelf hoopte zelfs dat de tapes gewist waren en niemand het album ooit zou horen. Helaas voor hem liep het anders. In 2014, toen de band niet meer bestond, werd het album alsnog uitge- bracht.



Geen muzikaal parelstukje dus van The Alan Parsons Project, in tegenstelling tot hun andere albums die dat stuk voor stuk wel zijn. Maar het feit alleen al dat een openingsvariant een eigen album krijgt is wel uniek. Intussen kunnen we al filosoferen over andere openingen die op album gezet kunnen worden en door wie. Welke Franse chansonnier maakt een ode aan de Franse opening? Enrique Iglesias zou iets kunnen doen met het Spaans. En het Hol- lands? Iets voor Frans Bauer? Of onze schaakambassadeur Nick Schilder van Nick en Simon?