

Een clubavond vol verrassende wendingen

Schaken lijkt een voorspelbare sport. Een spel, gebaseerd op logica, gespeeld door mensen die logisch redeneren, zo de juiste zetten vinden en een gewonnen positie weten te verzilveren in winst. De praktijk is anders. Gelukkig maar, anders zou het maar saai worden en schaken is allesbehalve saai. Zelfs op wereldtopniveau worden gewonnen stellingen niet altijd gewonnen en op clubniveau zeker niet. Verrassende wendingen loeren altijd om de hoek.



Als een speler de ene na de andere pion wint zonder dat de ander er voordeel voor terugkrijgt zal die partij door die speler wel gewonnen worden. Afgelopen week gebeurde dat bij Eeuwig Schaak op maar liefst 3 bordes, maar de pionnenwinst leidde slechts tot 1½ punt. Ad Bruijns snoepte Gerard Snoeij's enkele pionnen af en won moeiteloos. John van Helden wist Kees van Hogeloon 3 pionnen afhandig te maken en leek ook op winst af te koersen. Tot Kees in het eindspel de pionnen één voor één weer terugwon en remise uit het vuur sleepte. Hans Otten plukte tegen Cees Buurman een paar pionnen af en ook voor hem leek de winst voor het grijpen. Maar hij zag iets over het hoofd en Cees wist Hans mat te zetten. Cees juichte als een voetballer die juist de winnende treffer had gescoord. Op zijn buik over de vloer schuiven liet hij nog net achterwege.

Cor Lazeroms speelde tegen Jan Rijkse een magistrale partij. Hij ging volop in de aanval en de koning van Jan Rijkse kwam serieus in de problemen. Cor miste evenwel de winnende zet en Jan wist met eeuwig schaak remise af te dwingen.

En dan is er ook nog die vermaledijde klok. Wim Soeters bleef tegen Patrick Heijnen goed op de been. Patrick kreeg een klein voordeeltje, dat Wim weer teniet had weten te doen, maar Wim ging door de vlag. Zo ging de volle buit toch naar Patrick.

De stand aan kop in de B-manche is na 3 ronden nu als volgt:

1. Ad Bruijns 63½
2. Kees van Hogeloon 52½
3. John van Helden 44½
4. Cees Buurman 42
5. Patrick Heijnen 38

Wie kijkt op www.schaaksite.nl kan zien dat er ook op wereldtopniveau verrassende wendingen kunnen plaatsvinden. Op deze site is er aandacht voor een memorabele blunder van de Joegoslaaf Borislav Ivkov uit 1965 bij een toernooi in Havana (Cuba), die bij winst op de Cubaan Gilberto Garcia het toernooi zou winnen. Hij leek met zwart de winst voor het grijpen te hebben, toen het volgende gebeurde.



36...,d4-d3??? 37.Ld2-c3 met ondebare matdreiging op h8. Ivkov verloor de partij greep naast de eindwinst op het toernooi.



Borislav Ivkov