

## *Flitsende start in Avondcompetitie*

Eeuwig Schaak is de Avondcompetitie dit seizoen begonnen met een daverende overwinning. In Bergen op Zoom werd het B-team van BSV met maar liefst 3½-½ verslagen. Dat klinkt als een simpele walk-over, maar dat was het zeker niet. Zo kwam Gerard Snoeijs in een in principe verloren eindspel terecht tegen Alexander van 't Hoff, maar zag zijn tegenstander de fout in gaan, won een toren en kreeg zo de overwinning in de schoot geworpen. Jan Rijkse zat tegen Piet Bruys een partij lang tegen een pion achterstand aan te kijken, trok furieus ten aanval om het tij te keren en met een paar fraaie stukoffers wist hij de partij te winnen. Ook Hans Otten stond tegen Pieter-Jan Demmers een pion achter, maar wist het eindspel op remise te houden. De enige die een makkelijke avond had was Kees van Hogeloon, die Robert Kunst al vroeg in de partij een stuk afhandig maakte, waarna de Bergenaar zo lang ging nadenken, dat hij in verloren stelling ook nog door de vlag ging. Door deze overwinning is Eeuwig Schaak in één klap medekoploper in klasse A2, samen met het C-team van De Pion.



*Jan Rijkse*

Zo genadeloos als Eeuwig Schaak in de Avondcompetitie toesloeg, zo aardig waren de schakers van Eeuwig Schaak voor elkaar in de interne competitie. Misschien wel té aardig. Zo won Patrick Heijnen tegen Cees Buurman een stuk, maar beet niet echt door, waarna Cees zich terug wist te knokken en nog een remise eruit sleepte. Cor Lazeroms had tegen Jan Rijkse in een partij met tegengestelde rochades de beste aanvalskansen, maar drukte niet echt door, waarna Jan de aanval overnam en wel keihard toesloeg en daardoor de partij won. Wim Soeters kwam een pion voor tegen Jan Konings in een uitermate lastige stelling en kwam niet verder dan remise. Ook Kees van Hogeloon leek tegen Gerard Snoeijs niet verder te komen dan remise. Kees leek een paar keer de betere kansen te hebben, maar Gerard wist elke dreiging vakkundig te neutraliseren en stond in het eindspel zelfs wat beter. Een klein inschattingfoutje kostte hem in dat eindspel echter de kop: een pion van Kees wist heel stiekem naar voor te sluipen en naar promotie toe te snellen. Zo ging de winst alsnog naar Kees, waar Gerard toch zeker een half punt had verdiend.

De stand aan kop na 3 ronden is nu:

- |                      |     |
|----------------------|-----|
| 1. Hans Otten        | 64½ |
| 2. Kees van Hogeloon | 52½ |
| 3. Ad Bruijns        | 47½ |
| 4. Jan Rijkse        | 39  |
| 5. John van Helden   | 36  |

In Tblisi (Georgië) is in een toernooi met 128 deelnemers gestreden om de World Cup. Dit is een knock-out toernooi, waarvan de finalisten zich automatisch plaatsen voor het toernooi om de uitdager van wereldkampioen Magnus Carlsen te bepalen. Die finalisten werden Levon Aronian uit Armenië en Ding Liren uit China. Er moesten rapidpartijen aan te pas komen om de eindwinnaar te bepalen en in de eerste rapidpartij nam Aronian Ding te grazen.



Aronian (met wit) speelde hier 30.Tf1-h1 en de zwarte dame sneuvelt. Want op bijvoorbeeld 30...De2 volgt 31.Th6 mat. Ook in de 2e rapidpartij was Aronian Ding de baas en pakte daarmee de World Cup.



*Liren Ding (links) geeft zich gewonnen; Levon Aronian (rechts) is eindwinnaar*