

## *Te onstuimig is nooit goed*

Terwijl Rucphen geteisterd werd door striemende regenvlagen en een gure wind zaten vorige week de leden van Eeuwig Schaak warm en comfortabel in 't Trefpunt, genietend van een drankje en een snack, heerlijk te schaken. Onstuimig weer buiten, maar gelukkig blijft het weer in Nederland nog binnen de perken en hebben wij van orkanen zoals op Sint Maarten geen last. Al te onstuimig is nooit goed: dat geldt zowel voor het weer buiten als voor het spel op het schaakbord. Geduldig een aanval opbouwen biedt beter resultaat dan onstuimig roekeloos in de aanval gaan. Eén speler was dat even vergeten, maar heeft die les nu ook geleerd.



Ad Bruijns, de meest ervaren speler bij Eeuwig Schaak, weet dat al heel lang. Toch kreeg hij tegen Ben Seleski al redelijk snel aanvalskansen, toen hij controle kreeg over de open d-lijn. Hij bereidde zijn aanval zorgvuldig voor, viel toen genadeloos binnen, won een stuk en vervolgens ook de partij. Ook Jan Rijkse pakte het tegen Cees Buurman niet al te onstuimig aan. Cees bood uitstekend tegenstand, maar Jan voerde de druk net zo lang op tot hij een beslissende aanval kreeg en pakte zo het volle punt. Ook Cor Lazeroms en Wim Soeters lieten zich niet verleiden tot doldrieste acties en hier was remise het resultaat, na overigens een allesbehalve saaie partij. Zelfs John van Helden stortte zich niet van begin af aan woest op de aanval en zijn partij tegen Kees van Hogeloon leek aanvankelijk een rustige remise-partij te worden. Maar schijnbaar uit het niets kwam John met een verrassende zet op de proppen (zoals John dat wel vaker flikt!) en bracht Kees in grote problemen, met een plotselinge matdreiging en pionwinst voor John. Met kunst- en vliegwerk wist Kees het vege lijf te redden en af te wikkelen naar een remise-eindspel, waardoor hij een zwaarbevochten half punt wist binnen te halen.

Wie duidelijk wel te onstuimig was, was Gerard Snoeijs. Hij wilde Hans Otten verrassen met agressief spel en knalde al zijn pionnen naar voor. Op zich een tactiek die te billijken is, maar de stukken van Gerard konden niet snel genoeg de aanval ondersteunen, waardoor de aanval niets opleverde en de koning van Gerard daarna zelf opgejaagd wild werd. Het leverde aan het eind van de partij de volgende stelling op.



Hans Otten deelde hier de genadeklap uit met 37.Pc5-e6+ met damewinst. Gerard Snoeijs gaf meteen op. Als pionnen voor storm zorgen, moet je er wat stukken bij hebben voor wat fikse donderklappen. Anders verwoest de storm alleen je eigen kant van het bord.



*Hans Otten*