

Bliksemstart Cor Lazeroms

Cor Lazeroms is de nieuwe competitie bijzonder goed begonnen. Na 2 ronden is hij zelfs koploper. Na winst op Gerard Snoeijs versloeg hij in de 2e ronde verrassend Jan Rijkse. Daarmee is hij de enige die in de eerste twee ronden twee keer tot winst kwam.

Cor stort zich normaal gesproken vanaf de eerste zet meteen voluit in de aanval, maar tegen Jan Rijkse wist Cor zich in te houden. Hij speelde solide en Jan kwam niet door de Cors verdediging heen. Remise leek een logische uitslag, maar Jan wilde meer en probeerde de stelling te forceren met een pionzet, die totaal verkeerd uitpakte. Heel Jans stelling viel als een pudding in elkaar en Cor pakte de winst. Zo is maar weer eens gebleken: wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op zijn neus.



Ad Bruijns en Kees van Hogeloon weten dat inmiddels. Geen van beiden wist na de opening voordeel te behalen en er ontstond typisch zo'n stelling waarin wie wat probeert in de problemen komt. Dus probeerden ze geen van beiden wat en besloten tot remise. Wim Soeters stond een pion voor tegen Cees Buurman in een stelling waar hij weinig of niks aan die pluspion had. Ook hier werd het remise. Gerard Snoeijs speelde een uitstekende partij tegen John van Helden, won 2 pionnen, maar John wist het hem nog heel moeilijk te maken met tactische verwickelingen. John wist herhaling van zetten te forceren en sleepte zo nog een remise uit het vuur.

Dit resulteert in de volgende stand aan kop na 2 ronden:

1. Cor Lazeroms 47
2. Kees van Hogeloon 44
3. Ad Bruijns 40
4. John van Helden 40
5. Jan Rijkse 30

Door de vele remises in de eerste 2 ronden ligt alles nog heel dicht bij elkaar en is er in de stand nog van alles mogelijk. Eigenlijk heeft iedereen nog kans op een hoge eindpositie.

Tot slot nog wat nieuws uit Bakoe. De Nederlanders zijn er op de Olympiade niet in geslaagd in de top te eindigen, maar toch valt er nog wat leuks te melden uit Bakoe. Twan Burg maakte geen deel uit van het Nederlandse team op de Olympiade, maar wist daar toch te scoren. Hij won een dame. Na afloop van de Olympiade trad hij in het huwelijk met de Azerbeidzjaanse Nargiz Umudova. Die was op haar beurt wel actief op de Olympiade. In het volgende fragment slaat zij haar slag tegen de Wit-Russische Tatjana Revo.



Umudova is met zwart aan zet en wint een stuk: 31...Tb8xb3! Als de witte koning de toren pakt, wint zwart met 32...Pc5+ de toren terug. Revo speelde nog een tijdje verder, maar het pleit was hier feitelijk al beslecht en Umudova won dan ook.

Twan Burg is niet de eerste Nederlandse schaker die zijn geluk vond op de Kaukasus. Eerder al trouwde Anish Giri met de Georgische schaakster Sopiko Guramishviki. En zo zijn nu ineens Sopiko Guramishviki en Nargiz Umudova ook een beetje “van ons”.



Twan Burg met zijn bruid Nargiz in Bakoe