

Dag sportzomer, hallo schaakseizoen!

Een mooie sportzomer, met het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen, is weer voorbij. Maar niet getreurd: een nieuw schaakseizoen staat weer voor de deur. En het mooie is: dit keer kunt u er zelf aan meedoen! Donderdagavond 1 september en donderdagavond 8 september start Eeuwig Schaak het seizoen met 2 open avonden. (Aanvangstijd 20.00 uur, wie later komt kan ook nog meedoen) Er wordt dan nog niet gespeeld voor de interne competitie, maar er worden wat oefenpotjes gespeeld om er een beetje in te komen, op wat ludieke wijze ingekleed. Een ideale gelegenheid om zelf eens een potje mee te schaken. Geheel vrijblijvend, zonder enige verplichting. En wees maar niet bang grootmeesters tegenover u te krijgen; de leden van Eeuwig Schaak zijn zelf ook pure liefhebbers, die geen uitzicht hebben op wat voor titel wat dan ook, maar wel heel veel lol in het schaakspel hebben. Hans Otten en Gerard Snoeijts, die vorig seizoen debuteerden in de interne competitie van Eeuwig Schaak, deden het binnen de kortste keren heel goed in de club. Van begin af aan hoorden zij er helemaal bij en dat zal ook met nieuwe leden in dit seizoen het geval zijn. De jeugd start met 2 inloopmiddagen op dinsdag 6 september en dinsdag 13 september, in de zaal van 't Trefpunt vanaf 15.45 uur. Voor kinderen zijn er twee redenen om te komen schaken. Ten eerste (en dat is de belangrijkste reden) omdat het gewoon hartstikke leuk is. Ten tweede omdat schaken heel goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Wie leert schaken, leert gestructureerd denken, wat de prestaties op school en daarna positief beïnvloedt. Daarom wordt in steeds meer landen schaakles opgenomen in het programma op de basisschool. In Nederland is dat niet het geval, maar gelukkig is in de gemeente Rucphen de schaakclub vlakbij en zeker niet duur. Voor meer informatie over schaken bij de jeugd of bij de senioren kunt u terecht bij Cor Lazeroms, tel, 0165-342346.



Nederland kent vele schaakhelden, waarvan de belangrijkste Max Euwe (voormalig wereldkampioen), Jan Timman (voormalig vice-wereldkampioen) en Anish Giri (huidige wereldtopper en wellicht toekomstig wereldkampioen) zijn. Maar als je met niet-schakers praat over schaken komen ze vaak met maar één naam aan: Jannes van der Wal. Helaas, verkeerde sport. Jannes van der Wal was een dammer. Het klinkt hetzelfde als: “Hockey? Ah ja, Johan Crujff, dat was ook een hele goeie hockeyer!” En toch is het ook weer niet zo heel vreemd om Jannes van der Wal een schaker te noemen. Jannes kreeg op een gegeven moment genoeg van dammen en ging zich meer met schaken bezig houden, al is hij daarin nooit een wereldtopper geworden. Niettemin: een slechte schaker was hij zeker niet.

Op www.schaaksite.nl heeft Dimitri Reinderman een heel stuk gewijd aan Jannes van der Wal en met name over de liedjes die over hem zijn gemaakt. Maar hij laat ook zien dat Jannes een schaaktalent was, die de Engelse grootmeester Julian Hodgson compleet van het bord speelde en op de 35e zet met zwart de winst voor het grijpen had.



Met 35...,Le4-d3+ wint Jannes simpel: 36.Kf1-e1,Dh1xg1+ en het feest voor zwart. Maar gek genoeg zag Jannes deze zet volledig over het hoofd, speelde 35...,Kg8-h7 en gaf een paar zetten later zijn looper knullig weg. Een kans voor open doel gemist. Het past wel in de tragiek die het leven van Jannes leek te overheersen.



Jannes van der Wal