

## *Eeuwig Schaak wint “klassieker”*

Vorige week speelde Eeuwig Schaak in de Avondcompetitie weer eens tegen Schaakhoeve. Een echte streekderby en een echte “klassieker”, al was het alleen maar omdat in die wedstrijd altijd wel iets bijzonders gebeurt. En in die klassieker zit weer een andere klassieker, want bij de laatste onderlinge ontmoetingen staat stevast de partij Mees Willemsen – Kees van Hogeloon op het programma. En ook vorige week was dat weer het geval.

Eeuwig Schaak begon slecht aan de wedstrijd. Jan Rijkse (tegen Martin Snoep) verloor binnen 10 zetten zijn dame en kon meteen opgeven. Dat overkomt hem zowat nooit. Maar met 4 tegen 4 hakt een nederlaag er meteen flink in en moeten de anderen al op winst gaan spelen om het tij te keren. De spelers van Schaakhoeve konden met gerust hart naar remise afwikkelen als ze de kans kregen. Mees Willemsen, wederom dus spelend tegen Kees van Hogeloon, leek daarin moeiteloos te slagen. Kees keek al hoopvol opzij naar buurman Hans Otten, wiens stelling er langzamerhand steeds beter uit begon te zien en had zich bijna al neergelegd bij een remise, toen Mees de fout inging en in het eindspel een pionnetje verloor. Kees zag toen alsnog kans om te winnen en de stand weer gelijk te trekken.

Hans Otten maakte tegen Casper van Maanen zijn debuut in de Avondcompetitie en deed dat met verve. Na geduldig zijn stelling langzamerhand te verbeteren, drong hij met dame, toren en een mooie vrijpion de stelling van zijn tegenstander binnen en koerste gedecideerd naar winst. Daarmee had Eeuwig Schaak de 1-0 achterstand omgebogen in een 2-1 voorsprong en had Patrick Heijnen genoeg aan remise om de wedstrijdwinst binnen te halen. Patrick stond een pion voor, maar zijn tegenstander Dick Vermaesen, die nu dus moest winnen, wist de stelling wel op scherp te stellen met een aanval op de koningsstelling van Patrick. Patrick wist die aanval goed te verdedigen en er gebeurde wat zo vaak in zo'n situatie gebeurt: in een poging toch nog iets te forceren, vergaloppeerde Dick Vermaesen zich en pakte Patrick gewoon de volle winst. Daarmee won Eeuwig Schaak met 3-1 en staat het nu trots aan kop in de competitie. Maar daar moet wel bij gezegd worden dat Eeuwig Schaak de twee makkelijkste tegenstanders waarschijnlijk wel gehad heeft.



*Patrick Heijnen*

Een troost voor Jan Rijkse: het kan altijd nog erger. Zoals in de partij Ivanov-Martynov, gespeeld in 1973 in Moskou. Daar ging het wel heel erg vlug: 1.e2-e4,e7-e6 2.d2-d4,d7-d5 3.Pb1-c3,d5xe4 4.Pc3xe4,Pg8-e7 5.Lf1-d3,...



Niets wijst erop dat zwart na de volgende zet mat staat. Toch is het zo. 5...,g7-g6??? 6.Pe4-f6 mat.