

Snoep pionnetjes met mate

Het hier en daar meesnoepen van een pionnetje kan aan het eind van de partij de winst opleveren. Maar soms kan het je ook de das omdoen. Ad Bruijns had voorafgaand aan zijn partij tegen Wim Soeters zijn witte dame op een streng dieet gezet. Daardoor begon ze hongerig aan de partij, en snoepte verschillende pionnetjes op van Wim. Een aanval van de andere stukken kwam daar nog overheen en Ad won de partij. Kees van Hogeloon had tegen Jan Rijkse de winst voor het grijpen. Hij verzilverde een betere stelling door wat pionnen mee te graaien, maar werd te gulzig en pakte net een pion te veel. Zijn vooruitgeschoven stukken kwamen in de knel, hij moest de kwaliteit teruggeven en uiteindelijk nog blij zijn met remise. De partij tussen John van Helden en Jan Konings was een hele attractieve partij om te zien, met beide koningen als doelwit van aanval. Aan het eind gaven ook hier de pionnen de doorslag. John hield in het eindspel meer pionnen over en won dus. Maar er zijn ook schakers voor wie pionnen “peanuts” zijn. Hans Otten besliste tegen Ger van Aalst de partij met een fraaie “petite combinaison” en besliste daarmee de partij. Geraldine Tanasale wist tegen Cor Lazeroms zeer lang goed tegenspel te bieden, maar Cor bleek over de langste adem te beschikken en was aan het eind van de partij het scherpst. Hij won grof materiaal en pakte het punt. Patrick Heijnen en Cees Buurman hielden de boel van begin tot eind in evenwicht en de partij werd remise.



Anish Giri is uitgespeeld in de World Cup in Bakoe. In de halve finales werd hij uitgeschaakeld door de Rus Peter Svidler. In Poreč in Kroatië is de Nederlandse jeugd actief op het EK in diverse jeugdcategoryën. De Nederlandse kinderen hebben voor die gelegenheid een oranje T-shirtje gekregen een wel heel bekend logo op hun mouw: de smiley met snor. De Ab Druijns Fanclub (ADF) sponsort de Nederlandse delegatie. En Ab Druijns is uiteraard een anagram van Ad Bruijns. Heel jeugdig schakend Europa ziet Ad Bruijns zodoende en zo wordt het ADF nog internationaal vermaard. Ook op de blogspot op internet is het ADF-logo terug te vinden. En de Ad Bruijns smiley op hun armen inspireert de Nederlandse jeugd tot grootse daden. Zoals het volgende dame-offer van de 10-jarige Janne Allaart.



Janne (met wit) slaat toe: 21.Dh6xh7+!,Kh8xh7 22.Tg3-h3 mat. Een vrij standaard dame-offer, maar je moet het maar zien in de partij, zeker als je nog maar 10 bent. Om alle schaakavonturen van de jonge schaakhelden te volgen kijk op <http://schaakuitzendingen.blogspot.hr>.



Janne Allaart