

Open Avond op 27 augustus

Op 27 augustus start het schaakseizoen bij Eeuwig Schaak met een open avond. Eigenlijk is elke clubavond van Eeuwig Schaak een open avond, want elke donderdagavond staat het een ieder vrij om te komen kijken en een potje mee te spelen in 't Trefpunt in Rucphen. Maar op de eerste twee clubavonden van het seizoen (27 augustus en 3 september) is er volop gelegenheid om desgewenst het één en ander uit te leggen, vragen te beantwoorden, enzovoorts. De schaaksport is de laatste tijd nauwelijks meer in het nieuws in Nederland en wordt in de media vaak afgedaan als een stoffige, saaie bezigheid. Volstrekt ten onrechte; er is geen sport die zo enerverend is als schaken. Wie van buitenaf kijkt ziet alleen twee mensen turen naar een bord met houten figuurtjes, maar wat er op dat bord gebeurt is fascinerend voor wie er zich enigszins in verdiept. In de doorsnee schaakpartij gebeurt genoeg om er een boek over te schrijven. Voor de spelers zelf is een schaakpartij spannender dan de spannendste film. Pakt wat je verzonnen hebt op het bord goed uit of weet je tegenstander een verpletterend antwoord te verzinnen? En als je een mooie combinatie op het bord weet te toveren en zo de partij weet de winnen... Dan is de kick zo groot, daar kan zelfs geen orgasme tegenop. Het goede gevoel dat je krijgt van een echt goed gespeelde schaakpartij is alleen te vergelijken met een gevoel van verliefdheid, al moet er eerlijksheidshalve wel bij verteld worden dat je een schaakpartij die dat gevoel oproept hooguit één of twee keer per jaar speelt. Het klinkt zwaar overdreven, maar dit is wel degelijk uit onderzoeken gebleken. Redenen genoeg om een duik te nemen in de fascinerende wereld van het schaken.



Vorige week stond hier een opgave, die best lastig was. Maar de oplossing is dan ook een mooie.



Wit offert zijn dame: 1.Dh3-h8+,Kg8xh8 2.Tf1-f8+,De6-g8 3.Tg4-h4 mat. Wie dit in een partij weet doen, loopt gegarandeerd nog weken met een gelukzalige glimlach rond. De gelegenheid om iets dergelijks in een partij te doen doet zich niet vaak voor, maar zo nu en dan zit zo'n fraaie combinatie er ineens wel in en dan is het prettig die niet over het hoofd te zien. Op www.stappenmethode.nl kan geoefend worden met eenvoudige en lastigere combinaties en wie dit regelmatig doet gaat daar gegarandeerd beter door schaken. Vanaf 8 uur 's avonds staan elke donderdag de schaakborden klaar in 't Trefpunt in Rucphen. Iedereen is van harte welkom!

