

## *Grijp je kans!*

Soms moet je in een schaakpartij geduldig zijn, soms moet je dat juist niet zijn. Als je de kans krijgt voordeel te behalen, kun je maar beter meteen toeslaan, voordat de kans vervliegt. Ad Bruijns weet dat maar al te goed. Als hij een partij in zijn voordeel kan beslechten, twijfelt hij geen moment en slaat meteen toe. Ger van Aalst ondervond dat vorige week aan den lijve. Na de 8e zet van wit (Ad Bruijns) stond de volgende stelling op het bord.



Ger van Aalst speelde hier 8...d4xc3? Ad Bruijns zag zijn kans schoon: 9.Tf1-e1! Een dodelijke penning: 9...Lc8-f5 10.Pb1-c3 en wit wint een stuk.



*Ad Bruijns*

Een ander die zijn kans met beide handen aangreep was Ben Seleski. Tegen Jan Konings zag hij dat een cruciale pion in de koningsstelling niet voldoende verdedigd was en hij denderde de koningsstelling binnen, waarna de partij snel uit was.

Maar niet iedereen grijpt zijn of haar kans. Toon de Rooij ging tegen Geraldine Tanasale in de fout en Geraldine kon grof materiaal winnen. Maar ze liet die kans lopen, een zet later kon het niet meer en even later sloeg Toon keihard terug en won zelf materiaal, genoeg zelfs om de winst eenvoudig binnen te halen. Ook Patrick Heijnen liet tegen Cor Lazeroms een paar kansen liggen, maar hij zal er niet wakker van hebben gelegen. Hij miste tot twee keer toe mat in één (in beide gevallen was de matzet overigens niet eens zo heel voor de hand liggend), maar dat was vooral omdat hij een voortzetting zag die net zo goed tot winst leidde. Dat je dan een paar zetten meer nodig hebt voor de winst doet er eigenlijk niet toe. Jan Rijkse wikkeld tegen Kees van Hogeloon af naar een stelling die er niet slecht voor hem uit zag en bood remise aan. Kees nam het dankbaar aan; Jan had achteraf gezien beter door kunnen spelen, want in de analyse achteraf bleek dat hij toch beduidend beter stond. John van Helden kreeg tegen Louis van Mechelen bijzonder weinig kans. Louis bleek een harde noot om te kraken en John wist geen deuken in de stelling van Louis te schieten. Totdat Louis zelf zijn kans dacht te ruiken en ietswat overmoedig werd. Het kostte hem een loper en John pakte na een lange avond zwoegen alsnog het volle punt. En Louis stond na een hele avond uitstekend te hebben gespeeld met lege handen. Het leven van een schaker kan hard zijn... Al is Louis de laatste die van zoiets chagrijnig zal worden.



*Louis van Mechelen*

Stand aan kop in de B-manche na 5 rondes:

1. Ad Bruijns	103½
2. Jan Rijkse	91½
3. Kees van Hogeloon	76½
4. Patrick Heijnen	66
5. Ben Seleski	57
6. Cees Buurman	53½
7. Cor Lazeroms	47
8. Ger van Aalst	47
9. Wim Soeters	41
10. Toon de Rooij	40