

Schaken: niet moeilijk, wel leuk

Een hardnekkig misverstand over het schaakspel: je moet wel een soort Einstein zijn om het spel te leren. Niets is minder waar: de regels van het schaakspel zijn eenvoudig genoeg om het aan ieder willekeurig kind op de basisschool binnen één uur te leren. Heel erg goed schaken, zo goed als een grootmeester, dat is wel heel moeilijk. Net zo goed als het heel moeilijk is om te voetballen als Messi of te tennissen als Federer. Maar je hoeft geen grootmeester te zijn om een hoop lol aan het schaakspel te beleven.

Bij Eeuwig Schaak is de jeugd weer begonnen aan een nieuw seizoen. Wie in wil haken, kan dat nu nog makkelijk. Al heel snel kun je meteen partijtjes spelen, waarna je elke week weer nieuwe dingen leert en steeds beter leert schaken. Gaandeweg kom je erachter hoeveel onverwachte leuke dingen zitten in dat magische spel, met niet al te moeilijke spelregels, maar veel variatie. Leer stukken slaan, matzetten, je tegenstander een loer draaien, of..., dat hoort er ook bij, zelf op een mooie manier een loer gedraaid worden. Maar zelfs daar kun je van genieten. Voor wie de regels al een beetje kent: probeer maar eens of je de volgende opgave weet op te lossen. Wit geeft in één zet mat. Voor informatie over het jeugdschaak van Eeuwig Schaak: Cor Lazeroms, tel. 0165-342346.



De senioren zijn al gestart met de interne competitie. Cor Lazeroms had de eer om de laatste te zijn die speelde tegen Ad Bruijns in zijn functie als voorzitter van de Noord-Brabantse SchaakBond. Na 12 jaar voorzitterschap heeft Ad de hamer overgedragen aan Leon van Gelder uit Waalwijk. De partij tussen Cor en Ad was een partij tussen 3 voorzitters: die van Eeuwig Schaak (Cor Lazeroms), die van De Pion en van de NBSB (beide toen nog Ad Bruijns). Tegen 2 voorzitters tegelijkertijd kon Cor het niet bolwerken. Ad won al in het begin van de partij met een fraaie combinatie een stuk, waarna Cor kansloos ten onder ging. Kees van Hogeloon wist Jan Rijkse een stuk afhandig te maken. Een loper van Jan werd door pionnen aangevallen en kon geen kant meer op. Jan wist hoe laat het was: hij gaf meteen op.

Ger van Aalst deed het uitstekend tegen John van Helden. Hij won de kwaliteit, kreeg een mooie vrijpion en niets leek de winst in de weg te staan, tot hij ineens mat stond. De koning van Ger stond nogal ongelukkig en ingesloten en John maakte daar slim gebruik van. Jan Konings graaide tegen Louis van Mechelen twee pionnetjes mee, maar daarmee was de partij bepaald nog niet gespeeld. Louis had allerlei dreigingen, maar Jan slaagde erin alle stukken af te ruilen tot alleen nog koningen en pionnen over waren en het eindspel zo simpel te winnen te was, dat Louis terecht besloot op te geven.

Ad Bruijns is op de laatste NBSB-vergadering die hij zelf heeft voorgezeten benoemd tot Lid van Verdienste van de NBSB. Hij stopt met zijn taak omdat zijn maximale termijn erop zit, maar heeft toegezegd actief te blijven in het Noordbrabantse schaakleven. We blijven hem ongetwijfeld tegenkomen op diverse schaakevenementen in Noord-Brabant en daarbuiten.



Ad Bruijns krijgt zijn erespeld van zijn opvolger Leon van Gelder