

## *Weer succes voor Aurélien Oggier*

Afgelopen zondag werd in het Jan Tinbergen College in Roosendaal het 3e Grand Prix toernooi gespeeld. Voor de 3e keer op rij ging bij Stap 1 de winst naar een lid van Eeuwig Schaak. Aurélien Oggier, die ook al het 1e Grand Prix toernooi won, was dit keer de sterkste. Tweede werd Alex Karaprtov van De Schaakhoeve en de derde plaats was voor Robin van der Linden van Eeuwig Schaak. Van Eeuwig Schaak deden verder ook Jack van Kalmthout, Michelle van der Linden en Nienke van Oorschot mee. Nienke schaakt nog maar enkele maanden en speelde tegen kinderen die inmiddels alweer een half jaar kunnen schaken. Een hele stoere meid dus, die Nienke!



*Aurélien Oggier in actie*

Wat doen volwassen schakers op Valentijnsdag? Welnu, als Valentijnsdag toevallig net samenvalt met de clubavond, dan is het antwoord: ze gaan 's avonds lekker een potje schaken en laten hun vrouw alleen thuis. Niet dat een schaker op die dag zijn liefde voor de dame niet toont... Maar dan wel die voor de dame op het schaakbord!

Niettemin was het op de vorige clubavond van Eeuwig Schaak (14 februari) niet erg druk. Dat had niet zozeer iets te maken met Valentijnsdag, maar meer met de voorspelling dat het door ijzel glad zou zijn op de weg en verschillende leden om die reden besloten thuis te blijven.

Ad Bruijns en Kees van Hogeloon waren al snel klaar. Nadat er in de opening al veel stukken waren afgeruild zagen beiden na 18 zetten weinig heil meer in hun stelling en werd tot remise besloten. Heel wat enerverender was de partij tussen Jan Konings en Wim Soeters. Na heel wat verwickelingen had Jan een stuk tegen 2 pionnen en dat bleek genoeg voor de winst.

Cees Buurman zag tegen Matti Hurkmans een prachtige zet voor zijn dame, die het begin zou kunnen zijn van een mooie aanval. Cees zag in zijn enthousiasme echter een niet onbelangrijk detail over het hoofd: het veld waar de dame heen ging werd gedekt door een paard. Je dame weggeven op Valentijnsdag: het zal je maar overkomen! Cees gaf meteen op en Matti kreeg de winst dus in de schoot geworpen.

Nee, neem dan Jan Rijkse: in zijn partij tegen John van Helden verleidde hij de dame door haar een presentje aan te bieden. Dat is weer wel helemaal in de geest van Valentijnsdag. De volgende stelling was op het bord gekomen (Jan Rijkse had wit):



Jan Rijkse offerde hier zijn toren: 1.Tf1xf6! Er volgde 1...,Df8xf6 2.Dh5-e8+,Kh8-g7 3.De8-g8 mat. Als zwart het torenoffer weigert loopt het ook heel snel heel slecht met hem af. Een schitterend torenoffer, waarmee Jan de dame van het veld f8 weglokt. Heerlijk om zo te kunnen winnen!

Stand aan kop in B-manche:

1. Ad Bruijns	86½
2. Toon de Rooij	74½
3. Jan Rijkse	71
4. Kees van Hogeloon	71
5. Ger van Aalst	68
6. Jan Konings	55
7. Patrick Heijnen	54½
8. John van Helden	52½
9. Louis van Mechelen	50
10. Wim Soeters	46

