

Competitie krijgt spannend slot

De strijd om het clubkampioenschap wordt bij Eeuwig Schaak uiterst spannend. Ad Bruijns won in de eerste ronde van de C-manche van Kees van Hogeloon en blijft daarmee volop in de race om het clubkampioenschap. Ad liet Kees niet lang in de waan dat hij wat in de melk te brokkelen zou hebben tegen hem. Op de 11e zet verraste Ad Kees met een schaakje, waarop Kees met de koning moest gaan lopen en hij dus de rochade kwijt was. Vanaf dat moment was die koning opgejaagd wild en viel de stelling van Kees als een kaartenhuis in elkaar.

Jan Rijkse, de laatste tijd wat uit vorm bij Eeuwig Schaak, lijkt weer op de goede weg. Tegen Joost Asselbergs kwam Jan geen moment in de problemen. Hij bezorgde Joost twee dubbelpionnen en in het eindspel stond hij daarmee in gewonnen positie. Hij wist wat pionnen mee te snoepen, zijn eigen pionnenstructuur was solide genoeg en Jan haalde het punt binnen.

Voor de familie van Mechelen startte de C-manche niet goed. Vader Louis verloor tegen Cor Lazeroms een stuk en moest het punt aan Cor laten. Jan van Mechelen zat tegen Toon de Rooij bijzonder goed te spelen, kreeg een sterke aanval en zag toen iets over het hoofd en stond meteen mat. Het bewijst nog maar eens dat je tegen Toon de Rooij niet gewonnen hebt voordat hij zelf mat staat of opgeeft (na natuurlijk eerst remise te hebben aangeboden!).

John van Helden bleef nog enigszins in het spoor van Ad Bruijns en Kees van Hogeloon door te winnen van Ger van Aalst. John won een vol stuk en verzekerde zich daarmee van het punt. Ook John kan nog clubkampioen worden, als zowel Ad Bruijns en Kees van Hogeloon nog een keer onderuit gaan. Mogelijk dan John daar hoogstpersoonlijk zelf nog voor zorgen.

De beide wedstrijdleiders, Cees Buurman en Wim Soeters, maakten er een latertje van. Zij strenden tot de laatste snik, maar het evenwicht werd in de stelling nooit verbroken en dus werd het remise.

Uitslagen 1e ronde C-manche:

Ad Bruijns – Kees van Hogeloon 1-0

Ger van Aalst – John van van Helden 0-1

Jan Rijkse – Joost Asselbergs 1-0

Cees Buurman – Wim Soeters ½-½

Cor Lazeroms – Louis van Mechelen 1-0

Jan van Mechelen – Toon de Rooij 0-1

Als de tegenstander een stuk weggeeft is dat mooi meegenomen, maar pas op: soms steekt er ook wat achter! Een leuk voorbeeld is de volgende stelling, die niet in een partij, maar tijdens de analyse van een partij op het bord kwam: (zie diagram)



Wit staat hopeloos en maakt het bij zijn volgende zet op het eerste gezicht alleen nog maar erger: 1.Tc7xg7+! Als iemand op zo'n opzichtige manier een stuk weggeeft moet je extra op je hoede zijn en dat is zeker ook hier het geval: 1...,Kh7xg7? en het is pat!