

Kees van Hogeloon wint 2e manche

Kees van Hogeloon heeft de tweede manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak gewonnen. Dat was al aan te zien komen, want voor aanvang van de laatste ronde had hij al zo'n grote voorsprong, dat hij praktisch niet meer te achterhalen viel. In de laatste ronde versloeg Kees van Hogeloon Louis van Mechelen, die een tijd lang uitstekend tegenspel bood, maar zich toen verrekende bij een combinatie en daardoor een toren verspeelde. Het was bepaald niet het enige stuk dat die avond sneuvelde. Ad Bruijns won tegen Jan Konings zelfs tot twee keer toe een stuk en logischerwijs dus ook de partij. Jan Rijkse maakte Cees Buurman een toren afhandig en ook hij streek de winst tamelijk eenvoudig op. Cor Lazeroms won tegen Wim Soeters een stuk een ook hij liet dat voordeel niet glijpen en haalde het volle punt binnen.

De partij tussen John van Helden en Toon de Rooij was een bizarre partij. Beiden stonden beurtelings gewonnen en uiteindelijk eindigde de partij nog in remise, een resultaat waar beiden achteraf vrede mee hadden. Zo ga je allebei toch met iets naar huis.

De eindstand aan kop van de B-manche van de interne competitie is als volg:

1. Kees van Hogeloon	127½
2. Ad Bruijns	90½
3. John van Helden	82
4. Ger van Aalst	75½
5. Cor Lazeroms	68
6. Louis van Mechelen	65
7. Joost Asselbergs	65
8. Jan Rijkse	56
9. Jan Konings	45
10. Wim Soeters	44

In de totaalstand om het clubkampioenschap ziet er aan kop nu als volgt uit:

1. Kees van Hogeloon	228½
2. Ad Bruijns	194½
3. John van Helden	167½
4. Jan Rijkse	130½
5. Cor Lazeroms	121

Ad Bruijns, die de afgelopen 4 seizoenen clubkampioen was, moet nu dus stevig in de achtervolging op Kees van Hogeloon. We krijgen vermoedelijk nog een uitermate spannende strijd om het clubkampioenschap.

Als er op één avond zoveel stukken sneuvelen, kan dat meerdere oorzaken hebben. Een mogelijkheid dat er heel slecht gespeeld wordt en dat spelers zomaar dingen weggeven, Een andere mogelijkheid is dat er juist heel goed (en agressief) gespeeld wordt en dat er stukken worden gewonnen met briljante combinaties. Bij Eeuwig Schaak ligt het ergens daar tussenin. Stukken worden zelden zomaar domweg weggeven, meestal is er wat aan de hand of zat er een klein "geintje" in wat het slachtoffer achteraf eigenlijk wel had moeten zien aankomen. Maar we zijn allemaal maar mensen en een foutje is zo gemaakt. Een grootmeester maakt minder fouten en minder grote fouten dan een doorsnee clubspeler en een wereldkampioen doet over het algemeen al helemaal weinig fout, anders word je geen wereldkampioen. En toch... is zelfs een wereldkampioen

maar een mens en kan ook gigantisch de mist in gaan. Kijk maar naar het volgende partijfragment uit november 2006, waarbij de zwartspeler de toenmalige wereldkampioen Vladimir Kramnik was.



Kramnik speelde hier 34...Da7-e3??? om de dames af te ruilen en af te wikkelen naar een gewonnen eindspel. Hij bleek echter iets over het hoofd gezien te hebben: 35.Dd4-h7 mat! Een wereldkampioen die mat in één over het hoofd ziet! Zijn tegenstander van toen maakte zulke fouten niet. Dat was namelijk niet “ook maar een mens”, maar de schaakcomputer Deep Fritz.